

Profetia från 990710

Det är med stor ödmjukhet och efter ytterligare tid av bön inför Herren som jag skriver ner denna hälsning. Det är både viktigt och bibliskt att du själv inför Herren prövar det som skrivs och det är även en trygghet för mig att så sker.

Det är ingen slump att jag fört er just till denna plats. Det är ingen slump att ni samlats just här i dag, det är ingen slump att ni samlats i en lada. Betänk att också jag blev född i ett stall (lada), säger Herren. Jag kallar i dag ut er att fylla upp lador med säd utöver världen, så att de kan ge mat åt människorna. Ni skall få betjäna nationerna där ni bor.

Det är tid för väckelse, det är tid för min välsignelse över detta land (Polen) säger Herren! Varje tår som vattnat denna jord har jag sett. Varje skrik som hörts när föräldrar har skilts från sina barn har jag hört. Varje person som gått en för tidig död tillmötes genom andra nationers härjningar i detta land har jag registrerat säger Herren. Mitt hjärta gråter av längtan efter att få välsigna denna nation.

Den protestantiska och karismatiska kyrkan kommer att ha stor framgång. Jag kommer också att utgjuta min ande över den stora katolska kyrkan i detta land, säger Herren. Unga präster som längtar efter en förnyelse kommer att få uppleva min helige Andes kraft i sina liv. De kommer att börja predika vikten av personlig omvändelse från synd och dom och de kommer att förklara vikten av tro på mig och på min död och uppståndelse på korset. De kommer att lägga bort avarter i sin lära och för att kunna tjäna mig helt.

De kommer att uppmärksammas inom den katolska kyrkan och de kommer att låta sig höras i Rom. Jag, Herren, kommer att vara med dem och de kommer att ha framgång när de presenterar sina nya upptäckter. Nästa påve som tillträder kommer att vara en man som känner och fruktar mitt namn. Han kommer att vandra ledd av min Ande och fortsätta detta reformarbete. Denna väldiga kyrka kommer att arbeta tillsammans med er för mitt rikets utbredande på jorden. Frukta inte för detta utan lita på mig, ty jag är Gud, jag har all makt

och i takt med att mina rådslut uppenbaras läggs allt tillräta för mitt rikets utbredande.

Det var jag som ledde er församling (församlingen i Kotzalin) att börja be för Tyskland. Det ligger på min vilja att era nationer skall förbrödras. På frivillig väg kommer flera stora och viktiga industriprojekt att startas mellan era länder. De kommer att betjäna båda länderna. Speciellt Polen som kommer att få stor framgång i sitt arbete genom detta. Jag kommer att välsigna detta land ekonomiskt säger Herren. Jordbruket och dess förädlingsindustri kommer att ha stor framgång och det kommer även att få betjäna andra länder under kommande tider av hungersnöd

Jag kommer att rikligen välsigna detta land på alla områden. Jag kommer att lyfta av den börda och det betryck som vilar på nationens skuldror. Folket kommer att få explodera i glädje och kärlek inför mitt namn. Ett tecken på detta verk kommer att vara en färgernas explosion över hus och fönster, ja överallt.

Det också viktigt att ni som samlats här i dag förstår ert uppdrag och i vilken tid ni lever. Ni kommer att få höra rykten om krig och krigslarm, ni kommer att få se hur de etniska motsättningarna mellan människor ökar, ni kommer att få se hur naturen är i olag genom onormal torka på en plats, översvämning och regn på en annan, jordbävningar och naturkatastrofer kommer att ske. Er värld står inför ekonomisk oro. En ekonomisk depression utöver världen som inte skådats under 1900-talet kommer att ske. Den kommer att slå framförallt mot de rika länderna i väst där de stora vinsterna många gånger har rövats ihop.

Det är till detta kaos jag i dag kallar ut er som mitt folk att bygga och utbreda mitt rike. Detta kaos har uppstått därför att mitt svärd är rest till strid för mitt rike. Det syftar till att alla knän en dag skall böjas inför mitt namn. Den tid är förbi när det ständigt kommer att gå den orättfärdige väl, medan mitt folk får leva i armod.

Skapelsen, ja alla nationer väntar i dag på att ni som mitt folk skall inta era platser, att ni skall förstå ert slutliga uppdrag, att utbreda mitt rike över hela jorden. Välsignelse och läkedom skall följa er vandring

bland människorna. Skapelsen väntar på att ni skall träda fram för att regera tillsammans med mig, säger Herren.

Som kristna bönder vill jag sluta ett förbund med er.

Det uppdrag jag vill ge er idag är att ta ett ansvar inför mig för att ge föda åt nationerna, att ta ett ansvar inför mig för att mätta jordens befolkning.

Se inte på er själva och beräkna inte era egna resurser utan se på mig. Se er som fem bröd och två fiskar som får sändas ut över världen till välsignelse. Jag säger inte att ni skall odla all säd eller föda alla kor, (djur) själva, utan jag kallar i dag ut er för att ta ett ansvar inför mig för att föda nationerna och ge mat till jordens befolkning. Gå ut till alla länder i Afrika, Asien, Nord och Sydamerika, Australien och Europa och kalla samman de kristna bönderna. Välsigna dem i mitt namn och de kommer att vara välsignade.

Ge dem uppdraget att inför mig ta ansvaret för jordbruket i sitt land. Ge dem budskapet att välsigna jorden. En "brand" ledd av min ande kommer att startas utöver världen som ni inte kommer att kunna kontrollera genom styrelsemöten och protokoll men jag skall genom min helige ande leda detta arbete efter mina rådslut så att det finns en plan och syftet blir uppnått. Där marken välsignas i mitt namn kommer mat att finnas och lidandet för människor kommer att minska.

Jag skall kalla ut män och kvinnor, unga och gamla och ge dem affärsidéer givna av mig till välsignelse för nationerna. Arbetstillfällen kommer att skapas genom detta och när människor ser den rättfärdighet som driver er och dessa företagare, jordbrukare kommer de att söka sig till mitt namn. Detta skall vara ett tecken på att jag är Gud.

Det är tid för nätverket av kristna företagare utöver världen att bli synligt. Ni står i en tid då en person som vandrar med mig ledd av helig ande skall driva 20 000 på flykten av dem som vandrar som motståndare till mitt namn.

Jag är Herren! Jag är Gud! Och jag väntar på att få återta min skapelse.

Nu är jag här för att sluta ett förbund med Er, säger Herren.

Det är jag som kallar er. Ställ er i dag till mitt förfogande för jag vill använda er i min tjänst. Frukta inte, jag skall ge er kraft, jag skall ge er mod, jag skall ge er styrka, jag skall ge er visdom och jag skall leda er till de rätta människorna när ni går ut.

Min ande utgjuts nu över hela världen, min församling skall ha framgång och evangelium kommer att predikas för alla folk. Stora skaror kommer att bli frälsta (pånyttfödda) och vända sig till mitt namn. Men i tider av svårigheter kommer de att behöva mat och arbete för sin försörjning och genom folket i min församling skall de få det, säger Herren. Det är därför jag kallar ut er för detta uppdrag. Ni skall få uppleva att läkedom och välsignelse skall följa er i er vandring.

Var och en som tar min kallelse på allvar kommer att få uppleva framtiden förändrad. Ni kommer bildligt talat att få gå på vatten framöver. Frukta inte, jag, Herren, skall själv genom min helige Ande leda och välsigna er. Ni är min arvedel och jag älskar er, säger Herren.

Brölloppssalen är beredd och jag längtar efter att snart få hålla måltid tillsammans med er, säger Herren.