

***Profetia från Liz Poulsen Wales, 2 februari 2011***

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren.

Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.

Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Vi är kallade till att stå i gapet för att be om beskydd över Guds utvalda folk.

Vår Gud har lovat att Han kommer att gå med oss och tala till oss. Han kommer att visa sig för fler och flera av oss.

Från norr kommer Han att sätta fångar fria, du måste vara beredd.

Ryssland och Kina växer till i ekonomisk styrka och rikedom. De är som en gigantisks dammsugare som suger upp allt välstånd och alla bekvämligheter från det bankrutta väst. Deras ekonomier är som en enorm tsunami som dränker och förstör allting i dess väg.

Det kommer att bli nöd i världen, de framgångsrika nationerna i öst kommer att kunna köpa vad de vill ha från de giriga mellanhänderna i väst för att försörja sina länder och då kommer man att få känna hunger i väst.

Oturligt nog anses Skandinavien vara extremt rikt, men de som har makten förstår inte hur välståndet kan försvinna lika snabbt som man blinkar. Den generation som känner till hungersnöd finns inte längre kvar för att varna nationen.

Ni, Guds barn ska man lyssna på, men det kostar på, ni kommer att vara förtruppen i landet.

Tiden är kort. Herren är med er. En eldsvägg kommer att skydda er när ni litar fullkomligt på Hans beskydd och inte på ert eget förstånd. Han ska utrusta er, hans utvalda i Kristna Bönder.

Stå enade, stötta varandra och be ständigt.

/Vid läsning av alla profetiska hälsningar, skall ordet du läser, prövas mot Guds skriva ord. Gör det och se vad Herren säger till dig./